

סיפנים חדשים לטולחן ראש השנה תשפ"ה

סדר ראש השנה, מנהג מקובל בסעודת ליל החג, כולל אכילת פירות וירקות המסמלים ברכות לשנה החדשה על פי טעמים או צליל שמם. מנהג זה, שראשיתו בימי התלמוד, התפתח והתרחב במהלך הדורות על ידי עדות ותפוצות ישראל השונות. השנה, לנוכח המציאות המורכבת והכואבת של 101 חטופים/ות בעזה ועשרות אלפי מפונים, הוספו לברכות המסורתיות תפילות "יהי רצון" המותאמות לתקופה זו. אנו מתפללים לשחרור לחטופים, נחמה למפונים, החלמה לפצועים, ואיחוי הפצעים שנפערו בלב האומה. הברכות והסימנים המובאים כאן משקפים מסורת שונות, ואתם מוזמנים לאמץ או להוסיף ברכות ומאמלים בהשראתם, תוך תקווה שהשנה הבאה תביא עמה שלום, ביטחון, ואת שובם של כל בנינו ובנותינו הביתה בשלום.

חלה בצורת בית

במקום החלות העגולות המסורתיות, נאפה חלות בצורת בית: ריבוע עם משולש מעל, בתקווה שכל בית ישראל ישוב במהרה לקורת גג בטוחה.



בנך על הלחם: ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.

תפוח בדבש למתיקות ותקווה

שתחול על כולנו שנה מתוקה, ובמיוחד על תושבי הצפון המצפים לחזור אל קטיף התפוחים.



בנך על תפוח עץ: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש, ושיחזרו כל מפוני הצפון לשגרתם במהרה. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.

ירקות שורש לחיזוק שורשים - גזר, תפוז"א (רצוי ממערב הנגב)

ירקות השורש מסמלים גידולי השדה של אזור העוטף, בתקווה לחדש ולחזק את השורשים העמוקים של תושבי האזור.



בנך על הגזר: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שתגזור עלינו גזרות טובות, ושתושבי העוטף ישובו לבתיהם ויעמיקו שורשיהם במהרה. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה.

סיפנים חדשים לטולחן ראש השנה תשפ"ה

ימים לחיזוק התקווה לשלום

סמל עתיק של החקלאות בארץ ישראל וסמל בין-לאומי לשלום, בתקווה שלא נחמיץ שום הזדמנות לשלום בשנה הקרובה, וישרוד שלום בתוכנו ועם שכנינו.



נברך על הזית: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שתחזק את החקלאות הישראלית ותברך אותנו ואת כל העמים בשלום. ברוך אתה, המשיב בנים ובנות לגבולם ולביתם.

חלבה - לכבוד משקי החלב במערב הנגב, בתקווה לחזרת פעילות המשקים במערב הנגב, נטעם חלבה כסימן לחלב אשר מסמל את השפע ואת החיבור לארץ.



נברך על החלבה: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שישוקמו הרפתות במערב הנגב, וישוב החלב לזרוע ככתוב: "ארץ זבת חלב ודבש" ויתקיים בנו מקרא שכתוב: "וַיִּפֶּשׂ הָעֵבֶה - כֹּל מִן מִתּוֹק".

אגרטל פרחים רעננים

נעטר את שולחן החג בפרחים ריחניים אשר מסמלים צמיחה ולבוב, בתקווה שמערב הנגב והגליל יפרחו מחדש בהקדם.



נברך על פרחים עם ריח טוב: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, שיישובי מערב הנגב והגליל יחזרו לפרוח ולהתבשם בכל טוב. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים.

אתם כמוכן מוזמנים להוסיף עוד כיד הדמיון הטובה עליכם

בתפילה ובתקווה שכל בית ישראל ישובו במהרה לקורת גג בטוחה ולחיק משפחותיהם.

שתהיה לכולנו שנה טובה!